

צהריים טובים ושנה טובה.

אני שמח שיש לנו את ההזדמנות להיפגש ערב ראש השנה ולברך אתכם- את הכתבים שנמצאים איתנו ואת כל עם ישראל בברכת שנה טובה.

אני מתנצל בפניכם אבל לא על שררה באתי לדבר ולא על משרה אדבר. אלא רק על המדינה.

מדינת ישראל ניצבת בפני אחת התקופות המאתגרות ביותר שלה.

אתגרים חיצוניים שימשיכו ויתקיימו פה:

איראן תאיים על היציבות האזורית.

המדינות השכנות לנו כמו לבנון וסוריה המהוות 'בסיס איראני קדמי' יהוו איום ביטחוני.

ארגוני הטרור ימשיכו לפעול כנגדנו.

ונצטרך להמשיך ולספק ביטחון למדינת ישראל.

וישנו גם סדר העדיפויות שעליו דיברנו כל הזמן: בראשו חינוך.

המשכו בתשתיות לאומיות.

עבור דרך העוגנים הדמוקרטיים של החברה הישראלית.

ומדיניות רווחה הוגנת.

כל אלו ימשיכו ללוות אותנו לצד הדאגה לביטחון.

חברים, אני אומר לכם ולא בפעם הראשונה שהאתגר מבית חשוב לא פחות מהאתגרים החיצוניים.

היכולת לחיות זה לצד זה. זה עבור זה. דתיים וחילונים, יהודים וערבים, בתוך קווים ליברלים ומוסכמים תוך סובלנות וכבוד הדדי. היכולת הזו הפכה לקריטית בעת הזו.

לא מערכת בחירות ששוב תחדד את המפריד ביננו אנו צריכים, כי אם הסכמה לאומית רחבה שתדגיש את המסגרת המאחדת והמאפשרת. זה מה שאנחנו דורשים.

אני עומד כאן ואומר לכם:

לא המשרה חשובה.

מה זה חשוב מי יחזיק באיזה תיק? על כך דנים רק אחרי שמדברים על מהות ודרך. התיקים אמורים לאפשר הישגים בתחומי התוכן השונים, אבל הם אינם מטרה בזכות עצמם.

הם אינם מושא חלומותינו. אלא כלי עבודה באמתחתנו. כי ישראל לפני הכל.

ואם הסברתי שהמשרות הן רק משניות. אדגיש גם שהשררה אינה מחוז חפצי.

אינני מחפש להיות ראש ממשלה בשמו של הכבוד.

איני מבקש מטוס, לא שיירה נשיאותית ולא בית מלכותי.
ביקשתי את אמון הציבור בשמה של המשימה ולא בשמה של השררה.
בשמה של החובה ולא בשמה של ההנאה.
ואמשיך לבקש זאת עד שתוקם ממשלה בישראל.
אנחנו איננו "רק לא ביבי". איננו תוקפים איש ברמה האישית.
אנחנו מחפשים יושרה ציבורית.
אנחנו מחפשים לפעול כנגד השחיתות. ולא נוכל לשבת תחת ראש ממשלה שכנגדו
כתבי אישום.
ועל בסיס אלו אני קורא מכאן לשיח על תוכן ומהות עם הליכוד -
המפלגה השנייה לנו בגודלה.
אם ידובר במשא ומתן שענייניו תוכן ולא תפירת חליפות ובניית בלוקים פוליטיים
וייצוגם, נהיה שם ובחפץ לב.
אנו מבקשים ליצור בניין של אחדות. ואת זה בונים כשהאבנים הגדולות- שתי
המפלגות הגדולות, ניצבות קודם. הן אלו שיישאו את המבנה.
כך גם במעשה של יצירת המארג הפוליטי.
קודם כל שתי המפלגות הגדולות צריכות לסכם את קווי היסוד. ולאחר מכן יצטרפו
מפלגות נוספות עם קווי התוכן החשובים להן.
אם כך תהיה הדרך, נדע להקשיב ולצמוח ביחד.
וזו ההזדמנות להודות לנשיא ריבלין על ניסונותיו הכנים לקדם אחדות זו
מאז שנכנסתי לפוליטיקה אני קורא לאחדות.
גם היום אני אופטימי ומאמין שאפשר להגיע אליה.
נתניהו היה זה שהקדים את הבחירות לכנסת ה-21 והוא היה זה שוהליך אותנו
לבחירות לכנסת ה-22.
הוא גם היחיד שיש לו, אולי, אינטרס להוביל אותנו לבחירות שוב.
בחירות שעשויות להביא לשבר בין האזרחים והמדינה.
אני קורא מכאן לנתניהו ולליכוד- בואו למשא ומתן מייד, עם דיבור על תוכן ובלי
תנאים מוקדמים.
בלי ספינים ובלי בלוקים. למען עם ישראל- בואו נבנה פה ממשלת אחדות אמיתית.
אני פונה מכאן גם לאזרחי ישראל ומבקש מכם-
לסור לביתו של שכנכם, לפנות ליריבכם, לפעול למען סליחה ולמען שנה טובה.
מיצאו את המשותף ואל תדגישו את המפריד.
שנה טובה ומבורכת לכולכם.